

*Heeft niemand U gekend?*

*De zin van alle leven, gesproken en geschreven  
wordt hier van eeuw tot eeuw vervuld,  
wordt ons, in mensentaal gehuld, door U gegeven.*

### **Slotgebed**

God, laat alle mensen de weldaad  
van uw zegen ervaren,  
geef hen rust in het gemoed,  
en schenk hen uw geestkracht  
om uit liefde hun taak als mens waar te maken.  
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

### **Lied Avé Maria, door Elke De Meester.**

Anny en Etienne zongen dit 25 jaar geleden  
in hun huwelijksviering.

*Ja, ik behoor jou voor het leven.  
Ja, ik had jou mijn woord gegeven.  
Toen jij me vroeg om alle dagen  
vreugde en leed samen te dragen.*

*Ja, eens stond dit zo geschreven,  
heeft jou het lot tot mij gedreven.  
ik bid om 't geluk te mogen beleven.  
Avé Maria.*

*Ik begeer voor mij geld noch roem, noch eer.  
Mijn vreugde ben jij en ik vraag niets meer.  
Want jij bent het die mij openbaarde.  
Er bestaat zo iets als hemel op aarde.*

*Ja, ik behoor jou voor het leven.  
Ja, als ik faal, zal jij mij vergeven.  
Ik bid om het geluk te mogen beleven.  
Avé Maria, avé Maria, avé Maria.*

### **Mededelingen**

#### **Zending en zegen**

#### **DANKVIERING: zondag 26 juni om 10u30**

Voor wie zo een DANKVIERING bedoeld is?

Voor zondagsmensen, voor verloofden en getrouwen,  
jubilarissen, voor kinderen, ouders, grootouders,  
collega's, voor burens, vrienden, mensen die dank willen  
zeggen tegenover levenden en doden en tegenover die  
Bron van alle leven. Alle mensen dus die leven van die  
duizenden nuances van dankbaarheid, tact en geduld,  
bedachtzame eerbied en mededogen, lange trouw en  
spontaniteit.... Welkom dus!

**O ja, breng jij aub ook iets mee  
om na de viering na te praten  
bij een glas en / of een knabbeltje?  
Dank je wel!**



Jongens en meisjes die graag gevormd worden in  
het weekend van 29 en 30 april 2017, vragen we  
om in te schrijven. Je vindt een foldertje met data  
en contactpersonen achteraan bij het koffiehoekje.

**11e zondag door het c jaar  
12 juni 2016**



*In lief en leed  
verlangen*

**In deze woorddienst met communie brengen we  
het evangelieboek en de geconsacreerde hosties  
in ons midden.**

#### **Lied**



1. Dit is een nieuw lied, lied vol van lief - de.



Dit is een bood - schap van on - ze Heer.



Hij bracht het le - ven, Hij bracht de lief - de,



als wij ge - lo - ven dat zij be - staat.

*Liefde is geven, uit zichzelf treden,  
d'ander aanvaarden zoals hij is,  
zichzelf vergeten, d'ander begrijpen;  
dan zal het leven één liefde zijn.*

*Want waar wij samen, alles beleven;  
lief en leed delen, zoals het brood:  
daar is de Heer, ook in ons midden,  
daar wordt geschapen een nieuwe dag.*

#### **Welkom**

...  
En wij bidden God,  
om de hulp van uw Geest.  
Laat ons openstaan voor zijn werking onder ons  
zodat wij mensen worden  
die leven naar uw welbehagen. Amen.

## **Evangelie**      **deel 1**

Het verhaal van de vrouw met het albasten flesje  
(Frans Van Steenberghe naar Lucas 7, 37-38)

Er was eens een vrouw.  
Ze had een bedenkelijk verleden.  
Ze stond bekend als een zondares.

Het was haar misschien allemaal  
wat veel geworden,  
ze doolde zomaar wat rond in de stad.  
Op een pleintje zag ze wat mensen bijeenstaan.  
Toen ze voorbij schoof,  
hoorde ze wat er gaande was:  
Jezus was zojuist aangekomen  
bij de Farizeeër die daar woonde.  
Het was etenstijd. De vrouw liep door.

Maar er gebeurde iets met haar.  
Het was net of ze iets in haar binnenste hoorde:  
'Zou ze er ook niet willen bij zijn?'  
Het was een verlangen.  
Iets nieuws.  
Iets heel prijs en heel kleins.  
Het was er ontegensprekelijk.  
Het had ook iets oorspronkelijks.  
Wat moest ze ermee?

Ze voelde hoe haar pas versnelde  
en ze liep naar haar eigen huis terug.  
Ze ging binnen en ze zocht tussen haar linnen  
naar een albasten vaasje.  
Ze wist zeker dat ze het nog had,  
want ze had het nog niet durven opendoen.  
Daar!  
Ze vond het flesje met de geurige olie.  
Nu wist ze echt wat ze wou.  
Ze ging naar het huis van de Farizeeër.  
Onderweg richtte ze haar verlangen op Jezus.  
Haar leven kreeg een nieuwe wending.  
Er was een naam in haar leven gekomen.  
Bij elke stap heeft ze die in haar hart gelegd.

## **Gebed om nabijheid**

God,  
in ieder van ons leven vele verlangens.  
Daarom vragen wij:  
wees hier aanwezig in ons midden,  
wees aanwezig in ons leven,  
wees aanwezig in onze gezinnen,  
wees aanwezig in onze liefde  
voor elkaar.  
Wees hier aanwezig, God,  
en richt ons verlangen op U  
en op wat Gij verlangt voor ons. Amen.



**Mag het delen van dit brood  
ons hart versterken:  
dat wij vol hoop meewerken  
aan een nieuwe wereld waar brood en recht  
en waardigheid en liefde is voor al wat leeft.  
Amen.**

## **Onze Vader**

### **Vredewens**

In een wereld waarin misdaad en leugen is,  
is het hard nodig dat er tekenen worden gesteld  
van zomaar goed, eerlijk en oprecht handelen,  
tekenen van liefde, vrede en verzoening.

Daarom bidden wij:

**geef ons vertrouwen in elkaar, Heer,  
zodat we diepe vrede kunnen stichten.  
Kom ons nabij met uw Liefde,  
zodat wij steeds meer op U gaan lijken.**

### **Inleiding op de communie**

*Dan zal er vreugde zijn op aarde  
vrijheid en vrede in Jezus' naam.  
Door Hem en met Hem en in Hem  
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan  
in de gemeenschap van de Kerk,  
die leeft door Jezus' Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.*

## **Communie**

### **Om in stilte te lezen**

Alles wat liefde lijkt,  
is daarmee nog geen liefde.  
De waarachtigheid van liefde  
wordt beoordeeld naar de mate  
dat zij mensen helpt  
hun grenzen te overschrijden,  
zichzelf te vernieuwen  
en huidige beperkingen te overstijgen.

Thomas Merton



### **Lied**

1. Heeft nie-mand U ge - zien? Gij staat langs al - le  
we - gen als ar - moe - de of ze - gen. In  
ie - der mens die geeft of vraagt of die een kruis van  
zor - gen draagt kom ik u te - gen.

*Heeft niemand U gehoord?  
Wie 't brood hier voor mij breken,  
uw woorden verder spreken,  
wie olie vinden voor de pijn,  
wie zich om mij vergeten,  
zijn uw taal en teken.*

Bidden wij voor Anny en Etienne die 25 jaar lief en leed met elkaar delen en voor hen voor wie het moeilijk is een relatie stand te doen houden.

### ***Ubi Caritas ...***

Bidden wij voor palliatieve patiënten en voor stervenden en voor hen die troost, sterkte en nabijheid bieden.

### ***Ubi Caritas ...***

Bidden wij voor hen die gestorven zijn (...) dat zij mogen verder leven in Gods grote liefde.

### ***Ubi Caritas ...***

### **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof dat God bij ons is zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen, zoals een moeder die liefdevol zorgt en wilt dat niemand tekort komt.

Ik geloof dat God iedere mens nabij is vooral de zwakke en kwetsbare mens, de mens die lijdt en achtergesteld wordt.

Ik geloof dat God is als een Herder die om ons geeft, die ons blijft zoeken, die bekommerd is om het heil van elke mens.

Ik geloof dat God ons hoop geeft, dat Hij Toekomst is en dat zijn Liefde sterker is dan onrecht en dood.

Ik geloof dankzij Jezus Christus, Zoon van God, die mens met de mensen geworden is. Amen.

### **Offerande**

Het gebroken brood hebben we reeds in ons midden gebracht en bieden het aan als teken van onze inzet. Zoals elke zondag wordt ieder van u uitgenodigd om te delen van uw gave. Dank ervoor!

### **Bidden bij brood van leven**

Telkens als wij eten van dit gebroken brood verkondigen wij zijn dood én dat Hij leeft, Jezus Messias.

Die ons aanspreekt, ondervraagt, bemoedigt, troost, vermaant die ons verschijnt in woorden van genade 'heb elkander lief'.

Die tot ons zegt:

'Doe dit en denk aan mij.

Breek je brood en deel je levenskracht, schenk je hartenbloed om liefdeswil, geef je leven zoals ik het gaf: wees mijn zachte kracht, mijn lichaam en mijn ziel in deze wereld'.

Bidden we:

### **Lied**

1. Zo vrien - de - lijk en vei - lig als het licht,  
zo als een man - tel om mij heen ge - sla - gen,  
zo is mijn God, ik zoek zijn aan - ge - zicht,  
ik roep zijn naam, be - storm Hem met mijn vra - gen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn we - zen richt.  
Wil mij be - hoe - den en op han - den dra - gen.

*Want waar ben ik als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen. Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen.*

### **Evangelie      deel 2**

De vrouw verlangde naar de liefde van God en zoekt daarom Jezus op.

Iedereen was binnengegaan. Van in de deuropening zag ze Hem op het rustbed liggen.

Heel behoedzaam, maar beslist, ging ze binnen, recht naar het voeteneinde van het aanligbed waarop Hij lag.

Zo stond ze daar, achter Jezus, bij Jezus.

Als men haar een paar uurtjes eerder zou gezegd hebben dat ze iets met Jezus had, dan zou ze dat onzin gevonden hebben. Maar ze had iets vaags gevoeld en van onder alle brokstukken van haar leven was een verlangen naar boven gekomen.

Het richtte haar op Jezus, wiens naam ze voortdurend herhaald had, toen ze hierheen kwam.

Nu was ze achter Hem gaan staan.

Uit heel haar wezen straalde haar verlangen om bij Hem te zijn.

Alles in haar drukte dit verlangen uit.

Ze was zelf dit verlangen geworden.

Toen begon ze te wenen.

Natuurlijk door al de emoties van het gebeuren.

Maar er was ook meer.  
Deze vrouw werd zich bewust  
van alle ellende in haar leven.  
Ze kende zichzelf.  
En ze kende ook de miserie in de wereld.  
Ze wist hoeveel mensen onderdrukt werden,  
uitgebuit en gemarteld.

Zo stond ze daar huilend achter Jezus  
en zijn voeten werden nat door haar tranen.  
Zo drukte ze haar spijt uit en vroeg ze  
om barmhartigheid  
voor haar en voor heel de wereld.

Ze zat geknield bij de voeten van Jezus,  
ze droogde ze met haar haar.  
Een klein gebaar.  
Er ging een schokje door haar heen.  
Wat ze nu deed, was niet vrijblijvend,  
dat beseftte ze maar al te goed.  
Haar handen waren vol dienstbaarheid  
en vanaf nu zou dat haar nieuwe taak worden:  
mensen helpen, mensen in nood troosten,  
mensen in miserie bijstaan.

### Een stukje muziek

Ze bleef geknield, richtte zich wat op  
en langzaam zochten haar handen naar het flesje  
dat ze in haar kleed verborgen had.  
Jezus keek haar aan.  
Ze deed het flesje open en wreef zijn voeten in  
met de olie, tot ze heerlijk geurden.

Voor haar, voor Jezus  
en misschien voor de omstanders,  
was het heel duidelijk wat ze wou zeggen,  
hoewel ze het niet onder woorden  
zou kunnen gebracht hebben:  
het was haar belijdenis van trouw, tot in de dood.

Deze vrouw ontdekte haar liefdesbekwaamheid,  
waardoor alles anders en nieuw werd.  
Dan nam ze een engagement op: mensen bijstaan.  
En nooit meer zal haar verlangen  
weggestopt worden, want de trouw  
werd het kenmerk van haar bestaan.  
Ze wist dat ze intens gebeden had.  
Ze was er blij mee.

Het mooiste in de mens  
is het verlangen.



### Gebed met woorden van Psalm 103 **vrouwen**

Ik wil Hem noemen bij zijn Naam,  
de heilige God, zo waar als ik leef.  
Ik dank Hem uit de grond van mijn hart  
en geen van zijn weldaden wil ik vergeten.

### **mannen**

Hij roept mijn leven weg uit het graf,  
omgeeft mij met goedheid en tedere liefde.  
Hij maakt mijn dagen vol van geluk  
en als een arend herleeft mijn jeugd.

### **vrouwen**

Wat Hij beloofd heeft maakt Hij waar,  
Hij neemt het op voor alle verdrukten.  
Hij twist niet met ons ten einde toe,  
Hij draagt ons geen zonden achterna,  
Hij zal geen kwaad met kwaad vergelden,  
groter dan onze zonden is Hij.

### **mannen**

Ja, wat de hemel is voor de aarde,  
dat is zijn liefde voor hen die geloven.

### **vrouwen**

Zoals een man voor zijn zonen barmhartig is,  
zo is Hij voor ons een barmhartige vader.

### **mannen**

Mensen, hun dagen zijn als het gras,  
zij bloeien als bloemen in het open veld;  
dan waait de wind, en ze zijn verdwenen  
en niemand weet waar ze hebben gestaan.

### **vrouwen**

Maar duren zal de liefde van God,  
en Hij doet recht van geslacht op geslacht  
aan allen die zijn verbond bewaren,  
zijn woord behartigen en het volbrengen.

### **samen**

Ik wil Hem noemen bij zijn Naam,  
de heilige God, zo waar als ik leef.

### Homilie

### Voorbeden

Bidden we voor mensen die hun fouten  
kunnen toegeven  
en voor hen die vergeving mogelijk maken.



**= daar waar liefde is en goedheid  
daar is God**

Bidden wij voor mensen die het gevoel hebben  
de last van het leven niet langer aan te kunnen  
en voor hen die levenskracht schenken.

***Ubi Caritas ...***